

Voor het eerst kunnen zowel moslims als niet-moslims in het Nederlands kennis maken met de spiritualiteit van mysticus en filosoof Ibn al-'Arabi dankzij de publicatie van 'Heilige verbeelding. Ibn al-'Arabi over religieuze diversiteit', een uitgave van uitgeverij Synthese.

Een mooie aanleiding om een congres over deze uitzonderlijke soefi te organiseren. CIMIC vzw, Spes-forum vzw en Waerbeke vzw vonden elkaar in een unieke samenwerking.

Voor CIMIC is diversiteit een sleutelbegrip. Voor SPES-forum maakt het congres deel uit van het project 'Heldere Bronnen' dat historische figuren met een grensverleggend sociaal en spiritueel engagement in de kijker plaatst. Als sociaal-culturele stiltebeweging herkent Waerbeke vzw zich in dit initiatief.



Praktische info

Waar?

Promotiezaal KU Leuven
Naamsestraat 22 - 3000 Leuven

Wanneer?

Zaterdag 12 maart 2022
van 9.30 u tot 16.00 u, gevolgd door een receptie.

Prijs?

Inclusief broodjeslunch en receptie
35 euro
20 euro: studenten

Inschrijven vóór 26 februari 2022

Gebruik het inschrijvingsformulier op de websites van de organisatoren.

www.spes-forum.be

www.cimic-npo.org

www.waerbeke.be

Je bent pas ingeschreven na het invullen van het formulier én de storting van het bedrag op de SPES-rekening BE21 7350 1021 5603 met vermelding Ibn + je naam. Was je vorig jaar al ingeschreven, dan hoef je niets te ondernemen.

Indien het congres niet kan doorgaan door overmacht, brengen we de deelnemers tijdig op de hoogte van het alternatief.

Ibn al-'Arabi

over heilige verbeelding en religieuze diversiteit



CONGRES ~ 12 maart 2022

Organisatie:
CIMIC vzw , SPES-forum vzw en
Waerbeke vzw

Ibn al-'Arabi (Murcia 1165 – Damascus 1240), tijdgenoot van Averroës en Rumi, is een van de meest invloedrijke denkers en soefi's uit de islamitische geschiedenis. Hij laat talrijke geschriften na waarin hij een unieke bijdrage levert aan het debat tussen rede en spiritualiteit. Voor hem stelt de tussenwereld van de verbeelding de mens in staat om de werkelijkheid waarin wij leven, als eenheid te ervaren en te vatten. Enkel met de rede of enkel met het gevoel lukt ons dat niet.



Voor Ibn al-'Arabi hebben alle religies deel aan dezelfde verbeeldingswereld en manifesteren de verschillen zich louter op het vlak van vormen en overtuigingen. Daarmee reikt hij ons handvaten aan om hedendaagse uitdagingen te benaderen en laat hij ons een ander gezicht van de Islam ontdekken.

Programma

9.30 u Onthaal
met koffie/thee en koffiekeuk

10.00 u Welkom en spiritmoment
Erik Vanleeuw, *moderator*
Birsen Taspinar, *zang*

10.20 u Keynotesprekers
Gregory Van Damme
Marc Colpaert

11.30 u Koffiepauze

12.00 u Keynotespreker
Christine Gruwez
Muziek
Rachid Akhdim

13.00 u Broodjeslunch

14.00 u Muziek

Rachid Akhdim

Reflecties door

Mohamed Ridouani

Benoît Standaert

Stella Nyanchama Okemwa

Birsen Taspinar

Gerolf T'Hooft, *moderator*

15.45 u Slotwoord

16.00 u Receptie